

Tro som formade Norden och Vikingarna.

Asatro är den religion som vikingarna från Norden hängav sig åt. En tro som skapade och formade de nordiska länderna och som genom vikingarnas arv fortfarande lever omkring oss idag. Tyvärr har Asatro blivit tillbakatryckt av bl.a. Kristendomens framfart i våra länder, men för oss är det viktigt att bevara våra gamla traditioner och stå upp för vilka vi är och vårt ursprung. Att återuppväcka Asatro och åter låta våra gamla gudar få en synlig plats i vår vardag. Att inte längre behöva stå i skuggan av andra religioner utan ha en egen livskraft att växa oss starka i.

Bevarande av traditioner:

Vi ser det som en viktig del av våra liv att komma ihåg vilka vi är och var vi kom ifrån. Vad som format oss till dem vi är idag. Detta minns vi mest på våra högtider och genom bevarandet av våra urnordiska traditioner. När våra förfäder beslutade sig för att slå sig ned i det karga Norden började en kamp mot naturen som har format oss till dem vi är idag. Brytandet av mark och sten drev människor till nästan övernaturliga dåd för att göra marken i norr beboelig. Det krävdes slit i generationer. Att glömma detta är skamligt. Vi ska minnas detta genom våra traditioner och det är vår plikt att upplysa andra om innebörden av våra traditioner.

Kost:

I karga nord fanns det inte mycket att välja på. Som tur är så har utbudet ökat i takt med byggandet av Norden och i takt med att handeln med andra länder ökade.

Nordbor levde och bör leva från det som naturen kan ge. Vi ska undvika konstgjorda ämnen eller gifter. En ren kost som är närproducerad är att föredra. Vi äter inte heller mat som helgas åt andra gudar eller andra religioner.

Djur och natur:

Vi har respekt för allt levande och visar vördnad inför djur och natur. Som Asatroende har man alltid en nära kontakt med naturen och ska ha förståelse för allt levande. Vi uppskattar att vara ute i friska luften och arbetar för ökad friskvård och ökad kunskap om djur och natur.

Respektera våra äldre:

Att ha respekt och visa omvårdnad inför våra äldre är självklart. Det är våra äldre som byggt samhället vi idag lever i. Att visa äldre respekt och tacksamhet för deras slit är naturligt. Vi motsätter oss det inhumana och ovärdiga sätt som många äldre får uppleva på hem under sina sista levnadsår. Vi motsätter oss också system som gör detta till en vardag.

Ett av Asa-samfundets mål är att kunna driva egna ålderdomshem i samfundets regi där de gyllene sista åren kan levas ut i värdighet och med guldkant i tillvaron.

Familj:

Familjen är central i en Asa-troendes liv. Familjens intressen är viktiga och man ska värna om sin familj. Alla familjemedlemmar, djur som människor ska bemötas med respekt och förståelse. Att ha starka familjeband stärker vår tro och ger en bra grogrund för att låta våra traditioner och ursprung leva vidare.

Mänskliga rättigheter:

Vi skriver självklart under på FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

Hemsida: <http://www.asa-samfundet.se>

Facebook: <https://www.facebook.com/asasamfundet>

Tack. Allt stöd är välkommet.

info@asa-samfundet.se

Tel: 08-519 70 720

Må-Ons 10.00-15.00

Org nummer: 252004-8766

Bankgiro: 556-3002

Swish: 123 097 20 91